

DE VRIENDENKALENDER



Juli 2021

M	D	W	D	V	Z	Z
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

MINIVOETBAL ANTWERPEN

3 KEER IS SCHEEPSRECHT!

Hopelijk kunnen wij starten met onze competitie minvoetbal, ondertussen al de 54e jaargang. Het zal deugd doen dat we elke week onze geliefde sport nog eens mogen uitoefenen, en onze vrienden nog eens kunnen ontmoeten.

Al onze deelnemende ploegen zijn reeds gecontacteerd en hebben zich aangemeld. De sportzalen zijn voorzien. De start van competitie is voorzien voor midden september. Julie zullen tijdig de kalender digitaal toegestuurd krijgen.

Wanneer er naamsveranderingen of clubkleuren zijn gelieve mij tijdig hiervan op de hoogte brengen. Tegen september zal iedereen wel zijn vaccinatie gekregen hebben dat wij zodoende "veilig" kunnen voetballen.

Ik wens jullie alvast een prettig verlof en behouden terugkomst.

Henri Krekels

PETANQUE ANTWERPEN

CORONAZOMERCOMPETITIE

Na een maandenlange competitiestop, is het deze periode meestal de beurt aan de talrijke petanquetornooien die overal georganiseerd worden. Klaarblijkelijk zijn er toch een aantal spelers die ook het competitiegebeuren missen zodat we er voor gekozen hebben de zomer niet competitieeloos te laten voorbij gaan. En zo kwamen we op het idee een Coronozomercompetitie in elkaar te steken. Hierin zullen drie tripletten het opnemen tegen elkaar in een avondcompetitie en negen teams zullen spelen voor de titel bij de 50+'ers...

Laat het balgeroffel weerklinken!

KAVV&FEDES ORGANISEERT DE EK PRONO

102 deelnemers durfden het aan en pronostiek te wagen voor het aan gang zijnde Europees Kampioenschap voetbal. Na de 1/8^e finales zijn reeds heel wat toplanden met legen handen huiswaarts gekeerd: Portugal, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Kroatië...allen hoopten ze de Europese titel te veroveren. Onze Rode Duivels mogen wel nog steeds dromen van de titel, hoewel ze met Italië een zware tegenstrever treffen in de kwartfinales. Hopelijk blijven De Bruyne, Courtois en andere Hazards op niveau spelen... We duimen alvast!

Wat onze pronostiek betreft, vind je hieronder een top 10 van de eerste ronde, de 1/8^e finales en de voorlopige totaalstand:

Klassement ronde 1			Klassement 1/8 ^e finales			Huidige totaalstand		
1	Van Looken Dieter	68	1	Van Baden Michael	18	1	Van Looken Dieter	76
2	Segers Mathias	66		Van Ockel Louis	18	2	Deckers Thomas	75
3	Deckers Thomas	64	3	Van den Broeck Evert	16	3	Segers Mathias	74
	Van Tricht Anton	64	4	Pellegrims Ken	15	4	Deprins Pieter	72
5	Deprins Pieter	61		Van Bogaert Tobi	15	5	Deckx Gregory	68
6	De Groot Victor	60	6	Deckx Gregory	13	6	Andries Julianus	66
	De Keersmaeker Kevin	60		Flamand Giovanni	13		De Groot Victor	66
8	Westerlinck Roger	59		Jeurissen Cedrik	13		De Keersmaeker Kevin	66
	Mampaey Tim	59		Schrijvers Gustaaf	13	9	Heyvaert Dirk	65
	Heyvaert Dirk	59		Ven Albertina	13		Mampaey Tim	65

VOETBAL ANTWERPEN

We kunnen weer "lekker ballen"

De voorbereidingen van de voetbalcompetitie komen stilaan op gang.

Voor het seizoen 2021-2022 kunnen we vier nieuwe clubs verwelkomen: F.C. Vino, Focus United, The Magnificent 7 en De Gaauwe Leeuw als ook de start van Ruisbroek Next (B-ploeg).

Drie clubs zijn gestopt of hebben geen nieuwe aansluiting meer bekomen: VK De Kroon, Manhattan United en AS Belle Bue.

Door de beperkte plaatsen in onze reeksen, mede door het enorme tekort van de fluiteniers hebben we jammer genoeg ook nieuwe ploegen moeten weigeren. Het zal sowieso een uitdaging zijn om iedere wedstrijd van een scheidsrechter te voorzien maar al geluk kunnen we rekenen op een zeer plichtsbewust corps.

We kijken alvast uit naar de start van onze competitie op zaterdag 28 augustus!

Tom Horemans

ETHIAS DISPENSER

GAV, één van de gelukkige clubs die een dispenser van Ethias heeft gewonnen, bezorgde ons onderstaand leuk fotootje.



QUIZ

QUIZ MET ONS MEE...



Een onderbreking kan ook inspireren. De gedwongen stop werd door de afdeling quiz gebruikt om een volledig nieuwe website op te bouwen. Straks vinden onze quizzers er wekelijks de uitslagen van de gespeelde partijen en de tussenstanden in beide competities. Nu vinden quizzers en andere nieuwsgierigen er al naast alle praktische info van onze quizafdeling, ook een voorbeeldquiz van 20 vragen. Zelf je parate kennis testen, met al dan niet een hulplijn (*extra tip op het scherm*) over geschiedenis, de bloemetjes en de bijtjes, kunst, toerisme, ... en nog veel meer? Het kan! Veilig vanuit je door overvloedig home-

working wellicht al perfect op je persoonlijke vormen gestileerde bureaustoel. Klik gewoon door op de foto hiernaast. Elke maand (zowat naar het midden van de maand) plaats onze quizafdeling weer een nieuwe reeks van 20 vragen online. Voor iedereen die wil. Quizzer of geen quizzer, aangesloten bij het KAVVV of niet. Is je honger nog niet gestild, dan staan er ondertussen ook al bijna 70 "opzoek-ketting-quizen" op je te wachten. Quizzers zitten niet stil ... behalve natuurlijk ... op een quiz.

Walter Vercammen

LEZERSVRAAG

Een leestip voor wie dit jaar toch wil liggen braden op een zonnig zuiders strand. Literatuur van Vlaamse bodem. Wie schreef ondertussen al 30 jaar geleden met "Kartonnen dozen" het eerste deel van zijn "Wase trilogie". Een mailtje met je antwoord naar walter.vercammen@skynet.be volstaat. In september landt er misschien een attentie voor het nieuwe corona-vrije sportjaar op je dorpel.

ANTWOORD

Onze boek met fiets- wandel en autotrip-suggesties in eigen land vond ondertussen zijn weg naar **Patrick Van Lent** van **PC HemelHof** uit onze afdeling **Petanque**. Het was trouwens de Limburgse mijnningenieur Hugo Bollen die er voor zorgt dat wij van knooppunt naar knooppunt kunnen bollen.

ATLETIEK

EINDELIJK KAN HET STARTSCHOT WEERKLINKEN...

Eindelijk kunnen we onze competitie terug opstarten.

Zoals de kaarten nu liggen, hebben wij op 10 juli in Kalmthout onze eerste atletiekmeeting. In samenspraak met de organiserende club, ACK, hebben wij uit voorzichtigheid een beperkt programma uitgewerkt.

Hiervoor verwijs ik naar onze site en naar de berichten die naar de clubs werden gestuurd.

Ondanks de nu lopende versoepelingen is de toestand nog niet helemaal terug bij het oude. Daarom vragen wij om het mondkemper te dragen bij aanmelding aan het secretariaat. Blijf na uw aanmelding niet rondhangen aan het secretariaat, er is meer dan plaats genoeg om elders een praatje te doen met andere atleten.

De atleten dienen zich met hun badge in te schrijven door mondeling op te geven aan welke proef zij wensen deel te nemen, er zijn geen papieren kaartjes om in te vullen. Er worden ter plaatse ook geen papieren uitslagen uitgedeeld.

Om de contacten te beperken, worden voorlopig geen aangesloten atleten toegelaten.

Aan de toeschouwers doen we een duidelijke oproep de 'social distance' te respecteren.

Voor de kantine gelden uiteraard de huidige horeca maatregelen: maximum 8 personen boven 12 jaar aan tafel, bij rechtstaan is het mondkemper nog verplicht.

Het zal voor allen, zowel atleten als medewerkers, na zeer lange tijd zonder competitie en ervaring zijn om terug te beginnen.

Het gezegde luidt: "Rust roest". Het kan dus wel eens gebeuren dat niet alles even gesmeerd loopt als vroeger, geef het even tijd, de routine zal snel terug zijn.

Een tweede wedstrijd op onze kalender is de KAVVV&FEDES meeting in Brasschaat op 24 juli.

Voor de maand augustus hebben wij nog geen programma opgemaakt wegens het te dikwijls veranderende beleid van de overheid.

Ook daarom zullen de juiste voorschriften wat betreft mondkemper, afstand houden, ontsmetten en horeca mogelijk nog gewijzigd worden in de dagen voor de wedstrijd, houd dus de site en de clubcommunicatie in het oog.

Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we er een veilige organisatie van maken en zijn we hopelijk terug vertrokken in onze competitie.

Luc Bastenie

WEG OLYMPISCHE SPELEN

STREEP DOOR TOKIO!



Vol spanning keken we met z'n allen uit naar de prestaties van onze Antwerp Athletics atlete Renée Eykens. Zij was in volle voorbereiding op de Olympische Spelen deze zomer. Tijdens een valpartij op het voorbije BK atletiek sloeg het noodlot toe met als pijnlijk verdicht een afgescheurde achillespees en een streep door Tokio.

Einde van een droom en jaren van veel hard werk.

We wensen haar alvast geslaagde operatie en een spoedig herstel!



TENNIS

EINDELIJK WEER AAN SLAG...

Na een moeilijke periode met al de geplogenheden van corona is ons geduld eindelijk beloond. Ik heb veel enthousiasme gewaargeworden. Ik mag zeker mijn dank uitspreken aan al de clubs voor hun hulp om Beker Claus op te starten. Ik heb ook al verschillende reacties aan ons adres gekregen, zowel vriendelijke als minder positieve. Daar moet je mee leren leven zeker.

Wij zijn gestart met verwerking website (valt niet bij iedereen in goede aarde). Er zitten nog kinderziektes in (is meer corona), dit komt mede door de vele aanpassingen die gebeurd zijn. Maar wij zoeken de fouten verder op en passen aan. Waar ik wel ontgoocheld in ben, is als ik de vraag ontvang voor een handleiding. Dan stel ik mij de vraag: "Heeft het wel zin om alle info door te sturen en op website te publiceren?". Iedere kapitein en verantwoordelijke heeft dit immers ontvangen.

Wat is ondertussen aangepast en kunnen jullie zien of doen? Jullie kunnen zelf de wedstrijddatum aanpassen.

Tekst bijgezet bij wedstrijden a = thuisploeg; b = bezoekers; a/b is een verwijzing voor ons programma. Set = uitslag van sets vb. 2-0 1-2 10-8; wij hebben dit aangepast om jullie zelf de punten te laten invullen respectievelijk 3-2-2 volgens wedstrijd, zoals op vroeger wedstrijdblad. Dus niet 2-0:1-2:2-0, maar behaalde punten.

Wij werken verder aan dit programma. Bij voetbal afdeling loopt dit reeds 3 seizoenen goed, met in het begin ook de nodige perikelen. Daarom hebben wij op dit systeem verder geborduurd.. Jullie moeten er mee leren werken, dat geldt eveneens voor ons. Zoals men altijd zegt: "Alles komt goed", leven wij met goede hoop om dit zo snel mogelijk tot een goed eind te brengen.

Bedankt voor jullie hulp en geduld.

Maak er verder nog een leuk seizoen van.

Theo Vissers



SAMEN BEWEGEN MET STRAVA...

Waar heeft de zon zich verstopt?



Na een weekje zonneschijn half juni, worden we intussen alweer een tiental dagen geplaagd met kwakkelweer. Koude, buien en onweer zijn ons momenteel meer lief dan we zouden willen. Hopelijk hadden we onze warme sportkledij nog niet voor een jaartje bovenaan in de kast gepropt, want een looptochtje in singlet, of een wandeling met de beentjes bloot hebben wederom moeten plaatsmaken voor sportactiviteiten met thermisch ondergoed en andere warme kledingstukken. Maar niet getreurd, ik las zonet een artikel dat temperaturen tot 50° ook hier in theorie zouden mogelijk zijn, wat uiteraard dan wel weer wat (veel) te veel van het goede zou zijn. De gulden middenweg moeten we vinden altijd en overal...

Laat ons alvast zonnecrème, voldoende water en luchtigere kledij bij de hand houden, want de zon kan geen verstoppertje blijven spelen. Een goed voorbereid atleet is er twee waard! 😊

GEREGISTREERDE STRAVA-PRESTATIES
AFGELOPEN MAAND

WEEK 27 WEEK 28 WEEK 29 WEEK 30

STRAVA

Uiteraard zijn **collega's, clubgenoten, vrienden, kennissen en familie** nog steeds welkom om ons te vergezellen bij onze loop-, wandel- en fietsactiviteiten.

Laat hen een mailtje sturen naar info@kavvv.be en volgende keer staan zij met hun prestaties mee in de klassementen.

Reislust...

We mogen weer ... want we willen zo graag. Reizen! Het land uit! De vraag of het nou verstandig is of niet, is al lang niet meer van belang. Kijk maar naar de volle stadions op het E.K., volle tribunes op Wimbledon, massa's soms compleet idiote en vooral "selfie geile hé opi en omi kijk naar mij want ik ben op TV dus ik ben belangrijk"-fans langs en zelfs op Franse wegen die in hun egocentrisch en door sociale media gecultiveerde "Plies kijk naar mij"-wereldbeeld niet voor de wielrenners maar voor hen bestemd zijn. Wat durven die pedaalriders daar ook altijd in onze weg komen rijden. Net als wij in beeld komen. Hoe durven ze ...

We mogen weer reizen. En een Westerling leest nu eenmaal de "mag" in "reizen mag" als "moet". De laatste weken bleek steeds duidelijker dat een Vlaming pas echt krikkelig wordt, als er wordt geknibbeld aan zijn reislust. Van zodra hij eind juni vol ongeduld zijn muurkalender omslaat naar de volgende pagina waar dan in vet zwarte inkt eindelijk het lang verwachte "juli" boven de aan het begin van

het jaar al zorgvuldig met alle verjaardagen van nonkels, tantes, neven, nichten en kinderen ingevulde en netjes genummerde vakjes staat, is hij niet meer te houden. Hij moet en zal de grenzen over. Weg uit zijn Belgenland.

Deze reislust **blijkt** op het eerste zicht onwrikbaar diep in zijn genen ingebakken te zitten. De laatste jaren is dat vaak hoe verder hoe liever. Frankrijk, Italië en Spanje worden al te veel overspoeld en zijn toch maar iets te gewone bestemmingen geworden. Neen, wil je je burens (*en dan vooral die jaloerse nicht van je betere helft*) echt tot waanzin drijven (*en wie wil dat niet*), dan zijn bestemmingen als Dubai, de Comoren of de Seychellen het nieuwe Benidorm, Salou of Rimini.

Maar reislust **lijkt** allen maar in onze genen te zitten. Lijkt, niet blijkt. Wellicht heeft het meer met onze jeugd en onze opvoeding dan met onze genen te maken. Zomerpret bleef voor mijn jongere versie meestal beperkt tot eigen dorp of tuin. Wanneer vader het plastic opblaasbaar zwembadje weer vanonder een dikke laag stof uit de garage of zijn werkhok haalde, was dat voor ons het signaal dat de zomervakantie er weer aankwam. Om de zoveel jaar werd die trouwens steevast een tijdlang uitgesteld wanneer bleek dat het blauwe plastieken onding de wintermaanden niet had overleefd en duct- of andere tape het niet meer konden reanimeren. Het zeer lokale verbale onweer met hevige donders en bliksems uit vaders longen was dan moeiteloos enkele straten ver te horen. Onze vakantie in eigen tuin was meteen voor een week uitgesteld.

Was het niet spelen in of rond het op het, in het begin nog groene gazon opgestelde zwembadje dat we trouwens zelf eerst gedurende enkele dagen zorgvuldig emmer per emmer hadden mogen vullen met het uit de in de tuin geïnstalleerde handpomp

en door eigen noeste handarbeid uit moeder aarde's aad'ren opgepompte water, dan trokken we wel het bos in aan de overkant van de straat om daar als volleerde Robin Hoods ons eigen kamp te bouwen, of trokken we onder moeders vleugels en gewapend met een klein plastic schopje en dito emmertje richting "Bouwel Bergen". "Twee zandheuvels die nog bewezen dat vroeger de zee nog tot hier kwam", zo had "ons moe" ons toen liefdevol ingefluisterd. Het was ons bezoek aan echte zeeduinen in eigen dorp, zonder dat we daarvoor helemaal richting kust moesten trekken.

Het zou trouwens pas met de obligate CM-reizen zijn dat mijn 12-jarige ik voor het eerst de zee zag. "En die kwam dus vroeger tot bij ons in het dorp?" hoor ik mezelf bij die eerste aanblik nog vol ontzag afvragen. Kinderlijke of jeugdige verwondering. Moeder wist er als geen andere op in te spelen om ons zo tijdens de twee zomermaanden toch een vakantiegevoel te geven zonder dat we daarvoor uit

de schaduw van onze kerktoren moesten treden. Bij hele grote uitzondering viel er al eens een daguitstap in onze schoot. Met de wagen naar het verre Averbode voor een dagje vijverplezier. Opnieuw in de schaduw. Maar dan die van de plaatselijke abdij. "De Witte" was daar ooit ook nog geweest. Daarna nog even langs de basiliek van Scherpenheuvel. Kaarsje branden voor onze Lieve Heer voor zoveel zomerplezier en vrijheid.

Het duurde trouwens nog 2 jaar voor diezelfde goedgegelovige, maar ondertussen al iets minder naïeve, maar nog steeds overgelukkige jongen, een reis naar het buitenland maakte. Met mijn 14-jarige soort- en lotgenoten met (opnieuw) de mutualiteiten richting Zwitserland. Schwarzsee was de voor mij uitgekozen bestemming. Gewapend met de onmisbare en ook door Tom Lannoye beschreven en zelf geplooid kartonnen dozen, voor het eerst de nachttrein op. Niemand die er trouwens van de pure adrenaline een oog heeft dichtgedaan. Voor het eerst ver weg van het eigen veilige nest.

Misschien is het net daarom dat ik het vorige zomer helemaal niet zo erg vond dat de grenzen naar het buitenland werden afgesloten. Vakantie in eigen streek of land... Ik had het vroeger nooit anders gekend en had dus ook niet meteen het gevoel iets te missen door de door onze overheden en experts opgelegde beperkingen.

Reislust blijkt dus niet in de genen te zitten. Het zit hem eerder in onze herinneringen en opvoeding. Gingen we als jong grut met onze ouders jaarlijks een maand zonnen in La douce France of Spanje, dan doen we dat nu als volwassenen graag na. Onze ouders leerden ons dat zo, dus hoort dat zo ... en geen viroloog die ons dat zal ontzeggen. Wij zijn er mee weg ... Tot in september.

Walter Vercammen

100 JAAR KVE

Sinds januari 2021 bestaat de vriendenkring 'KVE' 100 jaar.

Proficiat voor deze eeuweling!

OVERLIJDENSBERICHTEN

Is van ons heengegaan...

Dassen Marcel

(02/06/1942 – 20/06/2021)

Lid PC Vlug Vooruit

Wens je de VriendenClubsonline-nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur dan jouw emailadres naar secretariaatkavvv@skynet.be en je wordt uitgeschreven uit de nieuwsbrief.

Je kan intekenen op deze nieuwsbrief door [hier](#) te klikken.